

Samenwerkende Religieuzen Teteringen



Samenwerkende
Religieuzen
Teteringen

Nieuwsbulletin SART - nr. 34

13-10-2022

Dit is het SART Nieuwsbulletin 34, 3^e jaargang. Met de Nieuwsbulletins willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen betreffende de SART.



Beste mensen,

Hierbij de SART-nieuwsbrief. We hebben een maand overgeslagen met het uitbrengen van de nieuwsbrief. Er was de afgelopen weken weinig nieuws om te melden. Inmiddels hierbij weer een aardig gevulde nieuwsbrief. Veel leesplezier toegewenst!

www.sart.nu



Corona

De laatste weken is het relatief rustig geweest met het aantal besmettingen.



We blijven het een en ander goed in de gaten houden. Blijf alert, en voelt u zich griepig, meldt het dan als

SART-lid bij de mantelzorgers van de afdeling Welzijn en Ondersteuning en als SART-medewerker en vrijwilliger bij je leidinggevende.

SART pelgrimstocht naar Steyl

(verslag van pater Wim Wijtten)



Op 13 september vertrekt een speciale Brabantbus naar het SVD missiehuis St Michael in Steyl, met SART-leden en -medewerkers (samen 33 personen) aan boord plus enkele rolstoelen en vele rollators.

Keske is onze bekwame en attente chauffeur. Kees Maas svd is de organisator van deze pelgrimage; hij is ook reisleader in de bus en in Steyl. Kees vertelt in de bus wie Arnold Janssen is, over zijn 3 stichtingen en de betekenis van Steyl. Bij aankomst worden we verwelkomd door rector broeder Roland Scheid. Al gauw zitten we in de CSM eetzaal en genieten van koffie/thee en koekjes.



Vervolgens gaan we naar de Benedenkerk, waar Peter Mertes svd o.a. de missionaire, oecumenische, spirituele aspecten van Arnold Janssen belicht. Peter legt uit hoe belangrijk **LUISTEREN** is voor missionarissen en voor senioren.

Na een uur terug naar de eetzaal voor vegetarisch warm eten, heerlijk salades en potjes met gesneden vers fruit.

Daarna vertrekken drie groepen o.a. naar het museum, de tuinen, het prachtig gerestoreerde Ketelhuis, de H. Hartheuvel, de Lourdesgrot, het kerkhof en ook naar de Maas en de verhoogde Maasmuur.

Daarna worden we onthaald op Limburgse vlaai en koffie/thee.



Vervolgens gaan we weer naar de Benedenkerk waar Wim de Leeuw svd ons voorgaat in een missionaire gebedsdienst rond de sarcofaag van Arnold Janssen; Rein van Langen scj leidt de voorbeden. Kees Maas geeft uitleg over de sarcofaag en over de vier kaarsen, die staan voor de drie door Arnold Janssen gestichte congregaties: **SVD**, **SSpS** (Missiezusters Dienaressen van de H. Geest), **SSpSAP** (Zusters, Dienaressen van de H. Geest van eeuwig durende Aanbedding) en de vierde kaars: Geassocieerde Leken.

Tijdens ons verblijf in Steyl worden we bijgestaan



en geholpen door rector Roland Scheid, Heinz Helf, Gudi Abaya (Filipino), James Arul (India en NEB) en Jan van As. SVD emeritus generale overste Heinz Barlage overste komt ons bezoeken, terwijl we ons de vlaai laten smaken.

Vroeger dan voorzien reizen we terug naar Teteringen, waar we in de koffiekamer onthaald

worden op friet, kroket en bier enz.

Een gezellig intercongregatie samenzijn, bijgevoerd door zorgende dames.

Tot slot twee opmerkingen / ervaringen.

- Dank aan de zorgende dames en heren die ons zo voorkomend en vriendelijk hebben begeleid en ondersteund, de hele dag door.

- Dit was een echte *SART*-pelgrimstocht: ieder van ons leerde de hele dag door medebroeders/zusters van andere congregaties (beter) kennen.

Uitstapje naar de Sint-Jansbasiliek in Oosterhout



Op donderdagmiddag 1 september hebben de Missionarissen van Scheut en de paters van de Heilige Harten SSCC gezamenlijk een bezoek gebracht aan de Sint-Jansbasiliek in Oosterhout. Voor de goede gang van zaken, dat wil zeggen die van rolstoelen en rollators, gingen Anne-Margriet en Fien mee. Ook Alex Aarts was van de partij.

In de basiliek kregen zij een rondleiding, verzorgd door een van de VVV-gidsen van Oosterhout. Hij besteedde veel aandacht aan de vele glas-in-loodramen, in 1930 vervaardigd door Joep Nicolaas, en aan de prachtige werken van beeldhouwer Niels Steenberg, die in tien granieten reliëfs



het leven van Jezus heeft weergegeven. Natuurlijk mocht de eeuwenlange geschiedenis van de kerk niet ontbreken. Verder was er een tentoonstelling te bezichtigen van foto's van de zusters Norbertinessen van priorij Sint-Catharinadal.

Na het bezoek aan de basiliek werd op de terugtocht aangelegd bij de lokale brasserie Rembrandt. Onder het genot van een glas wijn, bier of zeer oude jenever en diverse soorten hapjes werden de nodige jonge, belegen of zeer oude kloosteranecdotes opgedist. Een geslaagde middag, waarvoor dank aan de organisatoren.



Ontwikkelingen binnen de organisatie

- Op 3 oktober jongst leden vond er een strategische bijeenkomst plaats binnen de SART. Leden van het bestuur, leden van de participantenraad, oversten, economen van de betrokken congregaties en SART-managementteam hebben met elkaar gesproken over de toekomst van de SART. Het was een enerverende, constructieve en zinvolle bijeenkomst. Alle deelnemers, leden van de SART, medewerkers en vrijwilligers zijn hier inmiddels over geïnformeerd middels een nieuwsbulletin. We houden u op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen.
- Onlangs heeft Fien Darricarrere, mantelzorgster bij de missionarissen van Scheut, afscheid genomen van de organisatie. Ze is inmiddels opgevolgd door Judith van Koullil (voorheen gastvrouw). We wensen Fien alle goeds toe voor de toekomst en Judith veel succes toe in haar nieuwe functie.
- Nog een tip voor de leden van de SART. Op 31-12-2022 vervallen de vouchers van park Zuiderhout. Mocht u ze nog willen verzilveren, dan kunt u dit doen voor die tijd.
- In het weekend van 29 en 30 oktober wordt de klok weer een uurtje teruggezet. De Wintertijd gaat dan weer van start.
- Op 26 oktober aanstaande is er een uitstapje gepland voor alle medewerkers, bestuursleden

en vrijwilligers van SART. We gaan een uurtje bowlen en uit eten in Oosterhout.

- Hierbij een impressie van de hobby van pater Theo Bögels, Missionaris van Scheut.

28 maart :

Het nieuwe Aquarium van Theo Bögels



Onder het aquarium staat een prachtig kastje met het elektronisch apparaat.

Hier kan Theo rustig mediteren...

en plannetjes maken voor nog meer visjes

Je bent altijd van harte welkom bij Theo voor een rondleiding met alle uitleg.

Vertrouwenspersoon SART

voor medewerkers en vrijwilligers:

Mail: ivdwesteringh@gmail.com

Mobiel: 06 10677592

Tot slot

We proberen elke maand een nieuwsbrief uit te brengen. Wanneer u onderwerpen heeft die u graag wilt plaatsen, kunt u deze aanleveren bij ondergetekende. Kopij voor de volgende nieuwsbrief s.v.p. vóór 20 november aanstaande aanleveren.

Arno Heesters
Directeur SART

Nieuwsbrief



Het *postadres* van de SART-organisatie
is gewijzigd in
Postbus 5721, 4801 EC Breda.
Het *bezoekadres* blijft
Arnold Janssenlaan 44 4847 DK Teteringen



Tip:

Kent u hem al?

De website <https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/>.

Het rijke roomse leven in Brabant van 1900–1970.

Wierook, Wijwater & Worstenbrood

Het rijke roomse leven in Brabant 1900-1970

Over ons

Als hét centrum voor de geschiedenis van Noord-Brabant heeft het BHIC de missie om zoveel mogelijk mensen historische informatie en beleving te leveren over die Brabantse geschiedenis.

Wierook, wijwater & Worstenbrood heeft als doel het delen van kennis en informatie, maar vooral ook van herinneringen aan en over het katholieke leven tussen 1900 en 1970, een belangrijk deel van de Brabantse geschiedenis.

BHIC staat voor **Brabants Historisch Informatie Centrum**.



SART: Verbredering in een religieuze leefgemeenschap

