

# Samenwerkende Religieuze Teteringen



Samenwerkende  
Religieuze  
Teteringen

## Nieuwsbulletin SART - nr. 28

25-02-2022

Dit is het SART Nieuwsbulletin 28, 3<sup>e</sup> jaargang.  
Met de Nieuwsbulletins willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen betreffende de SART.



### Beste mensen,

Hierbij de SART-nieuwsbrief, met ook nu weer veel wetenswaardigheden en nieuwtjes. Ik wens u veel leesplezier toe.

[www.sart.nu](http://www.sart.nu)



### Corona

De maatregelen rond corona zijn door de overheid gelukkig weer verder versoepeld. Dat betekent ook dat we hier in huis de maatregelen per vandaag gaan versoepelen.

- Alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers hoeven geen mondkapje meer te dragen.
- Er zit geen beperking op het aantal bezoekers, mits ze geen griepverschijnselen hebben.



- We laten de 1,5 meter afstand los.
- Wanneer u rondloopt in de gebouwen van Park Zuiderhout, dus geen SART-gebouw, volg dan s.v.p. de strikte aanwijzingen en de richtlijnen op die men daar hanteert.
- Blijf alert en voelt u zich griepiger meldt het



dan als SART-lid bij de dames van de afdeling Welzijn en Ondersteuning en als SART-medewerker bij je leidinggevende.

### Ontwikkelingen binnen de organisatie

- Het postadres van de SART organisatie is gewijzigd in Postbus 5721, 4801 EC Breda. Uw persoonlijk postadres blijft ongewijzigd.
- Op maandag 7 februari jongst leden vond de bestuursvergadering van de SART plaats. Daarin zijn met name de jaarcijfers 2021, het conceptjaarverslag 2021 en de begroting 2022 besproken en vastgesteld.
- Op dinsdag 12 april aanstaande is om 19.30 uur de volgende personeelsbijeenkomst gepland. Alle medewerkers ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.
- Op 13 april aanstaande zal Francis Langermans afscheid nemen van de leden van de SART en de organisatie. Op 12 april zal ze in de personeelsbijeenkomst afscheid nemen van haar collega's. De uitnodigingen worden eind maart verstuurd. Binnenkort worden de werving- en selectiegesprekken gevoerd om een nieuwe gastvrouw/-heer te werven.



- In het Missiehuis zullen alle liggende raamdorpels van de bewonerskamers opnieuw geschilderd worden. Binnenkort hoort u hier meer over.



- Het koffiezetapparaat in de koffiekamer van het Missiehuis zal overgedragen worden aan Park Zuiderhout. Michel is bezig om een nieuwe aan te schaffen.

- Op verzoek van de Participantenraad heeft er

een gesprek plaatsgevonden met Park Zuiderhout met betrekking tot de besteding van de vouchers.



De vouchers kunnen nog tot

en met december 2022 ingezet worden voor activiteiten. De oversten en contactpersonen van de congregaties hebben hierover inmiddels een schrijven ontvangen en zullen binnen de eigen congregatie inventariseren hoe de vouchers te gaan besteden.

- Rechtspositiereglement : De onderhandelingen voor een nieuwe CAO-VVT zijn gestart. Naar verwachting zal in februari een onderhandelingsakkoord worden gesloten tussen de werkgeversbonden en de vakbonden. De ambitie van Actiz is te komen tot een driejarige CAO. Er is een financiële ruimte van 6,7% voor deze hele periode om tot een geheel vernieuwde CAO-VVT te komen.

Zodra er een definitief akkoord bereikt is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en zal de werkgroep Rechtspositiereglement van de KNR zich weer buigen over de wijzigingen.

- In 2023 wordt in Rome een belangrijke vergadering gehouden over hoe het verder moet met de Katholieke Kerk. Paus Franciscus heeft opgeroepen tot een wereldwijde discussie, om in alle parochies en religieuze kringen gewone mensen te laten vertellen hoe zij er over denken. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de religieuzen die op Park Zuiderhout wonen, heeft het hieronder staande artikel geschreven.

---

### Vertrouwenspersoon SART

voor medewerkers en vrijwilligers:

Ima van de Westeringh

Mail: [ivdwestingh@gmail.com](mailto:ivdwestingh@gmail.com)

Mobiel: 06 10677592

---

### Tot slot

*Nieuwsbrief*

We proberen elke maand een

nieuwsbrief uit te brengen. Wanneer u onderwerpen heeft die u graag wilt plaatsen, kunt u deze aanleveren bij ondergetekende.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief s.v.p. vóór 20 maart aanstaande aanleveren.

Arno Heesters

Directeur SART

---



## BIJDRAGE VAN RELIGIEUZEN AAN DE VOORBEREIDING VAN DE SYNODALITEITSSYNODE



De komst van het Rijk Gods is het visioen van Jezus: een wereld waarin God zich thuis kan voelen, omdat mensen er in goedheid en vrede met elkaar leven, waarin zij elkaar recht doen en niemand tekort komt aan liefde en brood. Daaraan moet de Kerk dienstbaar zijn. Dat moet de leidende gedachte zijn bij de reflectie over de Kerk.

- A. De Orden en Congregaties hebben ervaring met democratische omgangsvormen. Wellicht kan dat de universele Kerk helpen in deze moderne tijd. Zo kennen wij een algemene consultatie bij de keuze van de oversten, die een beperkte ambtsperiode hebben. Het provinciaal kapittel bepaalt het beleid. Het Generaal Bestuur laat het lokaal beleid over aan de Provincies. Deskundige leken worden betrokken bij bestuur en staf.

Wij constateren, dat in Nederland, maar ook elders, de geloofwaardigheid van de Romeinse Curie verloren ging door de Bisschopsbenoemingen tegen de wil van priesters en leken. Men hield geen rekening meer met de traditie, dat het diocesaan kapittel een voordracht kon doen van drie kandidaten. Er leeft nu een uitgesproken verlangen om pastorale bisschoppen te krijgen, liefst uit eigen midden, die toegankelijk zijn voor hun gelovigen; die de gaven van hun gelovigen erkennen en waarderen, omdat de H. Geest ook in hen werkzaam is; die hen inschakelt op alle beleidsniveaus, bij voorkeur vrouwen en religieuze zusters, die eindelijk mogen meepraten in de mannenkerk. Is voor bisschoppen een periode van 15 jaar bespreekbaar, waarna de Paus vrij is om die te verlengen, na raadpleging van de diocesanen?

De universele Kerk leeft in en vanuit de lokale Kerken. Vaticanum II pleitte voor meer invloed van de Bisschoppenconferenties op het beleid van de Paus. Kunnen de Bisschoppenconferenties ook een eigen beleid voeren naargelang de verschillende culturen en omstandigheden, zodat er een pluriforme Kerk ontstaat? Bij wijze van voorbeeld: kunnen de Amazone-bisschoppen hun zorgvuldig doordachte plan met betrekking tot het priestertekort uitvoeren voor hun gebied, zonder dat dit gaat gelden voor de hele Kerk? Want ondanks de globalisering blijven de verschillen en de noden groot in veel gebieden.

- B. De Volkskerk, die floreerde in een christelijke cultuur, is voorbij en keert niet terug. De cultuur is volkomen seculier geworden en de Kerk is in de marge van de samenleving beland. De kerken en kloosters zijn leeggelopen en parochies worden samengevoegd. Wij zien gebeuren, dat veel energie wordt gestoken in de liturgie voor kleiner wordende groepen grijze parochianen. De tendens is om de Priesterkerk van vroeger te handhaven. Vaak gebeurt dat door buitenlandse priesters, die (zeker op eenmansposten) worstelen met de taal en de cultuur en de kerkvisie. Natuurlijk zijn er parochies die goed werken, als een pastoraal team zich open opstelt.

Veel religieuzen hebben zich ingezet op Pastorale Scholen en met cursussen om vrijwilligers bij te scholen om het getuigenis van Jezus levend te houden in onze samenleving. Velen worden nu opzij geschoven in de traditionele Kerk en haken teleurgesteld af of gaan hun eigen weg. Er ontstaan groepen in dorpen en wijken, waar mensen ter plekke Kerk willen zijn door het evangelie te vieren in gebedsdiensten of Woord- en Communievieringen. Dit zijn gemotiveerde christenen, die we er bij moeten houden. Ook de oecumene moet ruimhartig beleefd worden. Onze medechristenen ondervinden dezelfde problemen als wij in deze tijd. De Kerk van morgen, die arm en bescheiden zal zijn, zal openstaan voor zoekende mensen. Zij zal wel hun taal moeten spreken en de religieuze gevoelens in eigentijdse bewoordingen moeten weergeven. Ze moet ook openstaan voor de wetenschap; in een open theologische en morele bestudering van de vraagstukken van leven en dood, van vrede en gerechtigheid. Wij zien de toekomst gloren in groepen als de Augustijnergroep in Eindhoven, de Dominicanergroep in Zwolle en het Franciscaanse stadsklooster in Den Bosch, en vele andere nieuwe initiatieven.